

Toch zou een voorzichtige regering hen in de toestand hebben doen berusten, maar Koning Willem I joeg liberalen en katholieken, die in België beide talrijk waren dan in het Noorden, allebei tegen zich in het harnas, en schudde bovendien het nationaal gevoel van de zuiderlingen wakker o.a. door in België ambtenaren uit het Noorden te plaatsen en de zetels van de 2e kamer der Staten Generaal gelijkelijk te verdelen over de Noord-Nederlandse en Belgische provincies - onder de laatste ook Limburg, begrepen - terwijl de bevolking in het Zuiden veel talrijker was.

De coalitie tussen liberalen en katholieken had voor Limburg 'n speciaal gevolg. De trouw koningsgezinde gouverneur, Charles de Brouckère, had de verkiezing van de liberaal Surllet de Chokier in de 2e kamer door de Provinciale Staten een keer ongedaan weten te maken. Toen nu, dank zij de medewerking van de katholieken in de Provinciale Staten, Surllet de Chokier in 1828 herkozen werd, dankte Brouckère, die niet langer met deze staten vergadering wilde samenwerken, af en werd opgevolgd door De Baeckan.

Het gevolg van 's Konings niet zeer handige politiek was tenslotte, dat, toen de gemoederen eenmaal verhit waren door de Juli - Revolutie in Parijs, op 25 Augustus een opstand uitbrak, die leidde tot de afscheiding van België, de hele provincie Limburg inbegrepen, met uitzondering van de vesting Maastricht, die door de koningsgezinde generaal Dibbets behouden werd.

Het verdere verloop van deze Belgische opstand, is, in het kort als volgt: Op 24 September nam 'n Commission Administrative het bestuur op zich. Enkele dagen later (26, 28 September) nam deze commissie nog enkele leden op en noemde zich "Gouvernement Provisoire". Dit voorlopig bewind droeg de uitvoering der beraamde maatregelen op aan een Comité Centrale. Op 4 October werd door het Gouvernement Provisoire de onafhankelijkheid van België geproclameerd en 2 dagen later werd een commissie benoemd tot het opstellen van een grondwet. Tot deze commissie behoorde o.a. Charles de Brouckère, de oudste zoon van de koningsgezinde gouverneur van Limburg. Op 16 October werd tot gouverneur van Limburg - met uitzondering van Maastricht, baron de Loë benoemd.