

Op 5 Mei echter, onmiddellijk na het vertrek der Franssen, namen onze Oranje-mannen, die zich niet stoorden aan de verschillende ingestelde besturen, Maastricht in bezit en op 8 Mei Venlo. Evaneens op 5 Mei kwam er een overeenkomst tot stand tussen de Commissarissen van de Souvereine Vorst en Piantas, Gouvernementscommissaris van de Nedermaas, (2de opvolger van Minuth), waarbij de rechten van den Prins op de Generaliteitslanden op de rechter-Maas-oever erkend werden.

Werd hierin ook Stevensweert begrepen? dat immers lag op de linker oever van de Oude Maas? Wij weten het niet met zekerheid. In ieder geval hebben de Commissarissen van den Prins de vesting niet loegelaten tot 1 Augustus 1814, datum waarop aan de Souvereine Vorst als Gouverneur-Generaal der Verbonden Mogendheden het bestuur over geheel België werd opgedragen.

Bij besluit van 22 December 1814 ging het bestuur van de Generaliteitslanden over op het bestuur van de provincie Brabant. Met ingang van 1 Januari 1815 werd Stevensweert dus vanuit den Bosch "bestuurd".

Nadat op 12 Mei 1815 bij het Congres van Weenen de vergroting van Nederland op de rechter Maasoever een feit was geworden, werden de voormalige Generaliteitslanden bij Koninklijk Besluit van 2 October 1815 van Brabant afgescheiden en bij de nieuwe provincie "Limburg" gevoegd. Het is in deze periode dat gedurende enige tijd en tegelijkertijd 2 burgemeesters resideerden te Stevensweert, en wel één voor de vesting Stevensweert en één voor het "Eyland" ook wel genaamd het rurale gedeelte van Stevensweert. We hebben hier weer te doen met het verschijnsel wat we reeds vaker ontmoetten n.l. het onderscheid dat er gemaakt werd tussen het fort en de rest van de oude heerlijkheid. Zo ook in 1815. Het fort