

op 4 Maart 1793 de strek verlieten. Deze aftocht hield verband met de nederlaag der Fransen te Aldenhoven op 1 Maart. Op 3 Maart werd ook het beleg van Maasticht opgeheven en na de definitieve nederlagen der Fransen onder Dumouriez bij Landen en Heerwinden op 18 en 19 Maart 1793 trokken zij zich over de Franse grenzen terug.

In Juni 1794 echter rukte het Franse leger van Sambre et Meuse nu onder bevel van Jourdan en Pichegru opnieuw de Franse Noordgrens over. 26 Juni wonnen zij de slag bij Fleurus en zegevierden bijna overal. Nog in dezelfde maand trokken zij Gulik binnen. De vestingen in Limburg boden echter nog lang weerstand. Roermond viel eerst op 4 October, Venlo op 26 October, terwijl het sterke Maastricht eerst op 5 November, na een belegering van ruim een maand, zijn poorten openen zou. En Stevensweert ? werd natuurlijk eveneens Frans zoals het nabije Masselick dat zelfs geplunderd en verwoest werd.

Eenmaal het land tussen Maas en Rijn veroverd was een der eerste daden van de Volksrepresentanten de uitvoering van het besluit van 24 brumaire an III (14 November 1794) waarbij de centrale administratie te Aken gevestigd werd en het land tussen Maas en Rijn verdeeld werd in 7 arrondissementen. Lag Stevensweert nu tussen Maas en Rijn ?? en werd het mede begrepen in bovengenoemde maatregel ?. Stevensweert was geen Oostenrijks bezit en alhoewel waarschijnlijk bezet werd het niet direct bij Frankrijk ingelijfd. In een schrijven uit het archief van Stevensweert zelf blijkt dat dit feitelijk eerst gebeurde op 26 Augustus 1795, terwijl op 9 vendemiaire an IV (1 October 1795) ondermeer de voormalige Generaliteitslanden bij een verdrag op 16 Mei 1795 te Den Haag tussen de Franse en de Bataafse Republiek gesloten, aan Frankrijk werden afgestaan, welk besluit op 4 October van kracht werd.