

grenzen zouden later worden vastgesteld; en dit gebeurde eerst in 1661 bij het z.g. "Partage-verdrag".

Met Stevensweert (we hebben reeds meermalen gezien dat onze plaats niet in alles met het Land van Montfort verbonden was) gebeurde echter weer iets bijzonders. Reeds vóór het sluiten van de vrede, had op 27 December 1647 een vergelijk plaats tussen het Huis van Oranje en de Koning van Spanje, waarbij Stevensweert van het wedervaren van de rest van het amt Montfort werd uitgezonderd. Stevensweert bleef persoonlijk bezit van het Huis van Oranje, - doch Spaans. In zijn "Geschiedenis van het Bisdom Roermond" schrijft Jos Habets, Deel I, pag. 35-36 dat zelfs geheel het amt Montfort onder de titel van heerlijkheid zonder opperheerschappij aan Prins Frederik van Oranje werd afgestaan, onder voorwaarde dat hij het van den Koning zou te leen houden.

Of de vesting in 1673 toen de Fransen met de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog waren, rampzalige gebeurtenissen heeft ondergaan, is ons niet bekend. Wel werd "geheel de Staatse Partagie" in "Limburg" door de Fransen veroverd.

Gedurende de onderhandelingen gevoerd tussen de Vrede van Rijswijk, die een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog, en de Spaanse Successie-Oorlog, werd door de Staten en Engeland van de tegenpartij, Frankrijk en Spanje, geëist de ontruiming der Spaanse Nederlanden door de Franse garnizoenen en de bezetting met Staatse troepen van een reeks vestingen waaronder ook Stevensweert werd genoemd.

Lodewijk XIV van Frankrijk wilde hiervan echter niets horen en siste handhaving van de Vrede van Rijswijk en zo werd Stevensweert ook nu niet Staats.

Evenwel de Vrede van Rijswijk was eigenlijk slechts een soort wapenstilstand. Weldra, in 1702, zou de Spaanse Successie-Oorlog uitbreken. Opnieuw stonden de Staten met