

Op 25 April stiet Villers met zijn bende te Dalem bij Roermond op een legertje onder Sancho d'Avilla, een Spaans bevelhebber die de Maas bewaakte. Het eerste bloed voor de Nederlandse vrijheid vloede in onze omgeving.

In de nacht van 6 op 7 October van hetzelfde jaar trok Prins Willem van Oranje zelf door het land en op het grondgebied van zijn vriend Karel van Bronckhorst-Batenburg, Keer van Obbicht stak hij met een leger van 13-14,000 man de Maas over.

Hoe het met Stevensweert gesteld was is gedeeltelijk af te leiden uit het feit dat geslachten als Egmond en van den Bergh (getruwd met een zuster van Willem den Zwijger) de Heren waren van de Heerlijkheid Stevensweert.

Hoe het ook zij op 3 Februari 1573 scheidden de 3 noordelijke kwartieren van Gelderland zich door toetreding tot de Unie van Utrecht af van de Koning van Spanje; alleen het Overkwartier als zodanig bleef trouw aan Philips II.

Het geldgebrek bij de Spaanse Regering was oorzaak dat het ambt Montfort verpand werd in 1591 aan Walraven van Wittenhorst, van 1591-1594 aan Philips van Bentinck en in 1608 aan Johan van Wittenhorst. De Heerlijkheid Stevensweert zelf was hier waarschijnlijk niet bij; want in 1629 behoorde Stevensweert nog aan Maria van Nassau, weduwe van Willem van den Bergh.

In hetzelfde jaar 1629 waarschijnlijk is Ohé en Laak, afgescheiden van Echt, "ende bij donatie gegeven aan Grave Hendrik van den Bergh door welke donatie Ohé en Laak is geworden eene Heerlijckheydt separaat van die van Stevensweert". Zo waren dus de Heren van Stevensweert ook bezitters geworden van de Heerlijkheid Ohé en Laak en heersers dus op het eiland tussen de Oude en de Nieuwe Maas.

Het is de uitzonderlijke ligging van het "eiland", die vooral in het begin der 17de eeuw de aandacht trok van de

9, heren v. obbicht
Heer van Noor

vgl. Atlas blz. 289