

oon Hendrik, Bisschop van Luik, de Heerlijkheid Montfort ten deel. Dit was het begin der Gelderse heerschappij in de latere ammanie Montfort. In 1327 verpandde Reinald II het land van Montfort aan Graaf Gerhard van Gulick. Was Stevensweert een vrije Rijkshoerlijkheid, zoals we hierboven reeds veronderstelden en wat de plaats zelf altijd gepretendeerd heeft te zijn, dan hebben de jaren 1277 en 1327 niet wech meer te betekenen dan alleen dit, de onmiddelijke omgeving van het plaatsje werd Gelders en daarna Gulicks.

Hoe het ook zij ook Stevensweert, alhoewel nog geen vesting, zoals het een euv later zou worden, het plaatsje zal wel niet verschoond zijn gebleven van de strooptochten van de benden van Maarten van Rossum, de veldheer van Karel van Gelder en van de legers van Karel V. tussen 1511 en 1543.

Op 4 September van het laatste jaar kwam het verdrag van Venlo tot stand waardoor het nog ontbrekende der 17 Nederlandse gewesten (Gelre) onder de heerschappij der Habsburgers kwam.

Op 26 Juni 1548 werd ook Gelre bij de Bourgondische Kreits gevoegd, waartoe nu geheel Zuid en Noord-Nederland behoorde.

Zo kwam Stevensweert onder de heerschappij der Habsburgers en onder Philips II onder de Spaanse monarchie.

Reeds toen wierp de 80-jarige-oorlog die 20 jaar later als godsdienst-oorlog zou beginnen zijn zwarte schaduw vooruit over de omstreken van Stevensweert. Wel was Karel van Gelder evenals zijn tegenstander Karel V een heftige tegenstander der Hervorming doch het is bekend dat in de onmiddelijke nabijheid, over de Gelders-Gulicke grens, in het Gulicke in Grevenbicht, Obbicht en omstreken de Hervorming reeds vaste voet had gekregen. Zo kon het gebeuren dat reeds in de eerste "dagen" van de 80-jarige-oorlog, in 1568, tweemaal onze onmiddelijke omgeving het toneel werd van de invallen van "Staatse troepen".